



## Willen winnen in 2011

### STANDPUNT VTBKULTUUR

Door JOHAN VAN DEN DRIESSE, nationale voorzitter vtbKultuur, johanvandendriessche@vtbkultuur.be

'Wat we zelf doen, doen we beter' was het adagium van Gaston Geens, de eerste minister-president van Vlaanderen. Wat vandaag wordt beschouwd als een hooghartige vaststelling die niet strookt met de waarheid, is wellicht de meest verkeerd geïnterpreteerde uitspraak van onze regio. Eigenlijk zag Gaston Geens dit motto niet als een vaststelling, maar eerder als een dwingende opdracht: wat we zelf doen, moeten we beter willen doen (dan de federale regering).

Januari is de uitgelezen periode om wensen de wereld in te sturen. Ik wens Vlaanderen een jaar waarin het meer wil winnen. De economische crisis legt onze zwakheden bloot. Laat ons die crisis niet zien als een bedreiging die onze welvaart in gevaar brengt. Deze crisis is ook een op-

*“De economische crisis is ook een opportuniteit.”*

portuniteit die ons toelaat om aan onze zwakheden te werken en er zo sterker uit te komen. We hebben trouwens geen keuze indien wij ons welvaartspeil willen behouden. Ik wil mij beperken tot twee gerichte doelstellingen: één voor de

bevolking en één voor de Vlaamse regering. Beide kunnen zij ons potentieel om te willen en kunnen winnen drastisch verhogen.

De houding ten aanzien van 'mobiliteit' - tegenover honk- en voetbal - van ons Vlamingen moet absoluut positiever worden en niet enkel met het oog op ontspanning, maar ook op het vlak van werken, studeren en wonen. Op deze drie domeinen lopen we achter in vergelijking met andere landen. Een grotere mobiliteit verhoogt nochtans de inzetbaarheid van talent (dat iedereen heeft), de kans de job van je leven te vinden, het juiste bedrijfsteam te kunnen samenstellen en is bovendien een motor van creativiteit. Voor de Vlaamse regering wens ik dat 2011 een jaar wordt van beslissingen te nemen en keuzes te maken. Het is eerbaar iedereen te vriend te willen houden en consensus na te streven, maar adviesorganen, commissies, evenwicht, compromissen... zijn allemaal vijanden van keuzes maken binnen een redelijke termijn. En gezien de beperkte tijd en middelen die ons resten, is snel keuzes maken een noodzaak geworden om nog te kunnen winnen.